



Tåby Hembygdsförenings verksamhetsberättelse år 2011

Tåby Hembygdsförening hade vid årets slut 230 medlemmar.

Stig Turevik är hedersmedlem.

Årsavgiften har varit 50 kronor för enskild medlem och 100 kr för familj.

Föreningens styrelse har sedan årsmötet den 12 mars 2011 haft följande sammansättning:

Ordförande	Carl-Fredrik Tersmeden	Suppleant	Nils-Åke Kinnander
Vice ordf	vakant		
Sekreterare	Gunilla Tersmeden	Revisorer	Gunilla Escobar
Kassör	Maud Filipsson		Ulla Ternström
Ledamöter	Charlotta Andersson	Revisorssuppl	Stefan Karlsson
	Pär Jacobsson		
	Rickard Johnson		
	Lennart Haffenberg		
	Robert Kronqvist		
	Karin Persson		

Beträffande föreningens ekonomi hänvisas till årsredovisning, som redovisas på årsmötet.

Styrelsen har under året haft 6 protokollförda sammanträden.

Under år 2011 har följande aktiviteter förekommit:

12 mars

Föreningens 23:e årsmöte hölls i Mems gamla skola i närvaro av 24 medlemmar. Styrelsens sammansättning blev efter valen densamma förutom att Charlotta Andersson valdes till ordinarie ledamot i två år, Lennart Haffenberg som ordinarie i ett år samt att Nils-Åke Kinnander föredrog att vara suppleant i ett år.

Efter förhandlingarna berättade arkeolog Mattias Schönbeck från Länsstyrelsen om Adolf Castman och visade bilder på hans högst intressanta, märkliga, konstnärliga kartor från 1600- och 1700-talet.

16 april

Sjutton glada medlemmar vandrade genom det stora, vackra gravfältet, numera kallat Tåbygravfältet, till det lite mindre, kallat Kämpestadgravfältet, som föreningen sedan några år är fadder för. Bland vitsippor och fågelsång röjde vi sly och plockade undan ris och kvistar. Vid kaffet i gröngräset lyssnade vi och gissade på mer fågelsång från en nyutkommen trevlig fågelbok.

14 maj

I år stod Tåby en solig morgon för den traditionella Gökottan, som vi har tillsammans med Björkekind's Hembygdsförening. Tjugoen personer samlades i hagen bakom Bredgården i Fristad. Här finns mängder av gravar från 700-talet som man (åtminstone sekreteraren) tror rymmer stupade vid det stora Bråvallaslaget mellan Sigurd Ring och hans farbror Harald. Sekreteraren läste den första Östgötasången, tryckt på Braskens tryckeri i Söderköping 1523. Och visst hörde vi göken: östergök, tröstergök! Sedan fortsatte vi till Gästgiveriet där vi hörde om de senaste renoveringarna och beundrade den påbörjade schablonmålningen i storstugan.

28 maj

Trettio personer, äldre och yngre, samlades för en intressant och givande skogsvandring med tipspromenad på Brestads ägor. Markägaren Magnus Andersson och Södras representant Björn Eriksson informerade om olika avverkningar och planteringar. Vi kunde välja mellan att gå 100 meter, 2 kilometer eller åka runt med bil. Alla kunde delta och komma till mål, där föreningen bjöd på grillad korv. Juniorenas tipspromenad vanns av Maja Saletti, tätt följd av Victor Johnson och Alexander Johnson. Seniortipset vanns av Roland Wicksell med Ida Saletti som god tvåa.

25 juni

I år gjorde det dåliga vädret att musikandakten, som vi brukar ha i Mems slottspark, fick hållas i Kanalmagasinet i Mem. Hela familjen Wigervall stod för sång och musik: Therèse och Samuel med döttrarna Julia och Rebecka plus sång av Rebecka Magnusson. Kyrkoherde em. Britt-Marie Edvardsson höll en kort andakt. Trettioåttio personer var vi som njöt av trivsamt samvaro.

3-4 september

På Östgötadagarna hade vi öppet hus på Gästgiveriet i Fristad mellan kl. 10.00 och 16.00 båda dagarna. Tält hade vi rest för säkerhets skull, men vädret var härligt. Vi visade och berättade om renoveringarna, serverade kaffe, varm korv, glass och sålde olika Vikbolandsprodukter, som rapsolja, glass, bullar, sylter, kryddblandningar, bröd av olika slag, blommor, plantor, böcker, träslöjd mm. Otroligt välbesökta dagar, flera hundra personer kom till Gästgiveriet.

8 oktober

I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan hade vi ett höstmöte på Fristad Gästgiveri. Sedan ordföranden Carl-Fredrik Tersmeden hälsat femtio gäster välkomna, informerat om pågående restaureringsarbete och planer för framtiden, gick ordet till skådespelare Claes Weinar. Han berättade om sin utbildning och karriär som sångare och skådespelare på olika teatrar, där Östgötateatern varit hans arbetsplats i många år. Intressant var att höra hur en föreställning växer fram genom gemensamma diskussioner och repetitioner.

4 december

Alla medlemmar välkomnades till en adventsträff i Gästgiveriet. Över femtio bjöds på brasa, glögg, kaffe och pepparkakor i storstugan. Familjen Pär Jacobsson kom helt oförhoppandes med ett eget förfärdigt pepparkakshus, en kopia av Gästgiveriet. Ett lotteri ordnades i all hast och till allas jubel vann herr ordförande Carl-Fredrik huset. Till kaffet framförde sekreterare Gunilla Viktor Rydbergs ”Tomten”. Eldsjälarna Karin Lagander, Anders Ek, Gunnar Peterson och Per-Olof Ternström fick var sin julklapp i form av en trälåda med Vikbolandsmat.

Övrigt

Hembygdsföreningen fortsatte under 2011 renoveringen av Fristad Gästgiveri, Vikbolandets äldsta timrade bostadshus från 1606. Fasaden har fått ny puts och färg. Storstugan har ny schablonmålning och nedanför en bröstning och marmorering. Trapphuset är snart färdigt invändigt med en marmorering. Allt visar hur huset såg ut under Gästgiveriets olika epoker. Ett utedass har uppförts som klarar det ökade besöksantalet. Arbetet ute och inne genomförs tack vare bidrag från Länsstyrelsen och EU-Kustlandet och även ett bidrag från Stiftelsen Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur.

10 februari

I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan Vikbolandet har föreningen arrangerat en studiecirkel i yoga i Tåby skola, ledd av Ilse Westh.

15 april

Under Tåby skolas orienteringsdag, arrangerad av Lennart Haffenberg, medverkade Maud och Lennart Filipsson, Christina Andersson, Gunilla och Carl-Fredrik Tersmeden som funktionärer i skogen.

22 maj

Ett flertal medlemmar från Tåby deltog i Björkekinds Hembygdsförenings arrangerade skärgårdsresa till Aspöja där Folke Sandell ledde en rundvandring. På Lammskär åt vi en läcker lunch för att sedan fortsätta till Tyrislöts skärgårdsmuseum.

6 juni

Vid nationaldagsfirandet i Furingstad kyrka paraderade Pär Jacobson och Gunilla Tersmeden i fanborgen.

8 juni

Femtio personer från SPF mellanlandade under sin bussresa runt Vikbolandet på Gästgiveriet för visning och kaffe.

14 juni

EU-Kustlandet hade sitt styrelsemöte i Gästgiveriet då föreningen stod för förmiddagskaffe och lunch. De var alla mycket imponerade över renoveringen och våra aktiviteter i övrigt.

28 juni

Ett tjugotal personer, inbjudna av Östergötlands museum och Byggnadsvårdsföreningen, besökte Gästgiveriet för visning och kaffe. Anders Ek, Gunnar Peterson, Carl-Fredrik Tersmeden och Marie Hagsten informerade.

5 november

Vid Vikbolandsjulen i Häradshammars bygdegård ansvarade Rickard Johnson, Pär Jacobsson, Maud Filipsson, Siv Wiren, Gudrun och Nils-Åke Kinnander, Gunilla och Carl-Fredrik Tersmeden för bemanningen i entrén.

Föreningen har som fadder för runstenarna vid Skjorstad klippt gräs och tagit bort sly och nedhängande grenar och tvättat stenarna.

Föreningen har varit representerad vid möten med Vikbolandets Arkiv- och Historieförening.

Vår hemsida www.vikbolandet.eu har varit mycket uppskattad av många med över 100 000 besök (63 000 förra årsskiftet) sedan september 2007 tack vare ett fantastiskt arbete av Robert Kronqvist.

Med detta vill styrelsen tacka för allt trevligt under året och tacka alla som på olika sätt medverkat i och stöttat föreningen.

Tåby i februari 2012

Gunilla Tersmeden

Carl-Fredrik Tersmeden